

BIJBELSTUDIEAVOND

woensdag 17 juni 2015, aanvang 20.00 uur

Thema:

God wil met mensen samenkomen



Lezen: Exodus 40: 34-38
Openbaring: 21: 1-4

Groep 1 **Gespreksvragen**

1. In de preek kwam naar voren dat de Heere graag dichtbij mensen wil zijn. Hij is weliswaar niet aan tijd of plaats gebonden is, maar Hij laat zich in het bijzonder ontmoeten op de momenten dat de gemeente samenkomt.

- a. Ervaart u Gods bijzondere aanwezigheid in de diensten? Hoe?
- b. Waarom komen we op de zondag samen?

2. In de preek kwam naar voren dat de eredienst ook wel een viering wordt genoemd, waarin we ons voorbereiden op de grote samenkomst.

- a. Wat vieren we? Ervaart u de diensten als een viering?
- b. Ervaart u de kerkdiensten als een voorbereiding op de grote samenkomst?

3. Lees Hebrëeën 10: 19-25. In dit gedeelte staat veel waardevols ten aanzien van de samenkomst van de gemeente?

- a. Welke lessen haalt u hier uit?
- b. Geldt vers 25 ook t.a.v. andere gemeentelijke samenkomsten (denk bv. aan bidstond, bijbelstudieavonden, kerst/paasmiddag)?

4. We leven in een tijd van individualisme, waarbij wordt benadrukt dat iedereen op zijn eigen manier mag geloven. In de Bijbel wordt juist de waarde van de gemeenschap en het belang van de samenkomsten van de gemeente sterk benadrukt.

Spreek met elkaar door over het belang van de gemeente en van de gemeentelijke samenkomsten. Hoe beleeft u de waarde ervan?

Groep 2 **Verdiepingsvragen**

1. Voor de inrichting van de tabernakel gaf de HEERE duidelijke regels. Hij was daar immers met Zijn heerlijkheid aanwezig. Ook nu bidden we om Zijn aanwezigheid als we als gemeente samenkomen.

- a. Wat zegt Matth.18:22 en Hebrëeën 10: 19 ons over de aanwezigheid van de Heere in onze samenkomsten?
- b. Wat betekent de aanwezigheid van de Heere voor ons als we in de kerk zijn? Denk ook aan onze kleding, houding en wat we zeggen.
- c. Beleeft u de kerk als een heilige plaats? Hoe kunnen we ons meer bewust zijn van Gods aanwezigheid in de kerk?

2. Wat is het verschil tussen Gods aanwezigheid nu in de gemeente en straks bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Vergelijk Joh. 14:23 en 2 Kor. 6:16 met 1 Kor. 15:28.

3. Over de invulling van de erediensten staat weinig in het Nieuwe Testament. De Heere laat de invulling grotendeels aan ons over.

- a. In Hand. 2: 42 geeft enkele 'randvoorwaarden'. Welke elementen van de eredienst worden daar genoemd?
- b. Waarmee begint in uw beleving de eredienst?
- c. De invulling van de erediensten verandert sterk per tijdperk, cultuur en kerkgenootschap. Welke elementen van de eredienst zou wat u betreft aangepast kunnen worden aan onze tijd / cultuur en aan uw persoonlijke geloofsbeleving?