

# BIJBELCURSUS ONTMOETINGEN



Een basiscursus voor mensen die willen kennismaken met de Bijbel

De Italiaanse kunstenaar Michelangelo maakte ooit een schildering van “De schepping van Adam”. De twee handen tonen een fragment daarvan: rechts de hand van de Schepper. Links de hand van Zijn maaksel: Adam. De Bijbel vertelt hoe God Adam maakte, aanraakte en regelmatig bleef ontmoeten. Dat staat ons ook voor ogen in de Bijbelcursus. Mensen die hun Maker ontmoeten en door die steeds terugkerende ontmoeting ontdekken wat leven is!



# BIJBELCURSUS 'ONTMOETINGEN'

## *De moeite waard!*

Ontmoeting met de Bijbel is een boeiende cursus voor mensen die nog niet zo veel weten van de Bijbel. De cursus biedt u een aantal in het oog springende pluspunten:

- U doet kennis op over het meest verkochte en meest invloedrijke Boek aller tijden
- U bent met een niet al te grote groep samen van mensen die weinig voorkennis hebben en even nieuwsgierig zijn als u.
- U ontmoet mensen die de Bijbel goed kennen en ook ervaring hebben met de God van de Bijbel.
- U bent niets verplicht; de cursus dwingt u niet tot het lid worden van een kerk en forceert u niet met geweld om zelf ook te gaan geloven.
- U krijgt een lezenswaardige reader mee naar huis

Kortom: er zijn heel wat redenen waarom deze cursus de moeite waard is.

## *Ontmoetingen*

De naam "Ontmoetingen" draagt de kern uit van wat wij bedoelen. Het gaat niet om schools naar binnen werken van dorre leerstof, maar om de levensechte ontmoeting waar je wijzer van wordt. **Ontmoeting met elkaar** vinden we heel belangrijk. Christenen en niet-christenen lopen heel vaak langs elkaar. Wij verlangen naar echte, open ontmoetingen met mensen, ongeacht hun geloof of overtuiging. Voor God is elk mens waardevol en voor ons dus ook.

**Ontmoeting met de Bijbel** geeft daar nog een extra dimensie aan. We ontdekken samen dat dit bijzondere boek niet voor niets eeuwenlang mensen inspireert en de weg wijst. Het bijzondere zit hem vooral hier in dat de Bijbel een Boek is wat zijn oorsprong ten diepste in God heeft.

De Bijbel is een bijzonder Boek, omdat het daardoor ook mogelijk is om **God** te leren kennen en te **ontmoeten**. Dat maakt deze bijbelcursus ook zo verrassend!

## *Hoe ziet een avond er uit?*

De bijbelcursus is een boeiend gebeuren. Elke avond bestaat uit drie onderdelen: Ontmoeting, Studie en Gesprek.

### **Ontmoeting:**

Bij het Ontmoetingsdeel gaat het erom onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank de belevenissen van alledag uit te wisselen en elkaar als mensen van nu, beter te leren kennen.

Meestal begint een bijbelcursusavond hiermee op een ontspannen manier.

### **Studie:**

In het gedeelte waar Studie centraal staat, geeft de inleider een brok bijbelkennis door, legt hij of zij dingen uit die belangrijk zijn, wordt er boeiende informatie overgedragen. Het is duidelijk de bedoeling en ook onze ervaring, dat je hier wijzer van wordt.

### **Gesprek:**

De studiegedeelten worden regelmatig afgewisseld met stukjes gesprek. Dat kan veroorzaakt worden doordat de inleider uw mening vraagt, of een onderwerp in bespreking geeft. Evengoed kan het gesprek ontstaan naar aanleiding van een vraag die bij u boven kwam en die u in het midden mocht leggen.

## *Reader*

Als de avond klaar is, krijgt u de les mee naar huis, zodat u het nog eens rustig na kunt lezen. Zo ontstaat gaandeweg een reader die de moeite waard is. Ook kunt u zien welk bijbelgedeelte de volgende keer aan de beurt is, zodat u dat thuis alvast door kunt lezen.

## *Inhoud*

De cursus bestaat uit 4 modules van 4 lessen. Hieronder beschrijven we ze in het kort.

### **Module 1: Ontmoeting met God.**

Dit blok legt uit wat de Bijbel voor een boek is (les 1). We gaan samen ontdekken wat de Bijbel zegt over het ontstaan van de wereld (les 2) en over de intrigerende vraag hoe het kwaad in de wereld gekomen is (les 3). Les 4 behandelt Gods oplossing voor de immense problematiek van het kwaad op aarde.

### **Module 2: Ontmoeting met gelovigen**

In de lessen 5 t/m 8 bespreken we markante personen als Abraham (les 5), Mozes (les 6) en David (les 7). Van hen kunnen we ook nu, na 4000 jaar, nog veel leren. In hun leven komen kernbegrippen als geloof, vertrouwen, leiding geven en dienen aan de orde. In die oude verhalen kunnen we ook steeds een verlangen, een uitzien herkennen naar de Redder. Ze kenden Hem nog niet, maar God had beloofd Hem te zenden (les 8). Elke les trekken we de lijn door naar ons eigen leven.

### **Module 3: Ontmoeting met Jezus**

Jezus Christus is Degene waar het in de hele Bijbel om draait. Zijn leven is een weerspiegeling van wie God is. Hij toonde in Zijn optreden dat Hij echt mens was, maar tegelijk meer dan een mens. We praten over de opmerkelijke dingen die Hij deed (les 10) en die Hij zei (les 11). Maar ook over de mensen die Hem volgden (les 9) en de bijzondere manier waarop Hij stierf. Vooral dat laatste blijkt van onschatbare waarde te zijn voor ons mensen (les 12).

### **Module 4: Ontmoeting met Gods gemeente**

Met de dood van Jezus houdt het niet op. In feite is dat een nieuw begin (les 13). We ontdekken dat Hij als de Levende nog steeds voor Zijn volgelingen zorgt (les 14). De volgelingen groeperen zich in verschillende gemeenten en hun leven is zo aantrekkelijk dat het christendom zich snel verspreidt. We zien ook dat er in die eerste eeuw vervolgingen komen (les 15). Het geloof in Jezus wordt beproefd. We sluiten af met het laatste boek van de Bijbel: Openbaring. In les 16 denken we na over de toekomst en wat de Bijbel daar voor heldere dingen over zegt.

## *Planning*

De planning van de avonden spreken we met elkaar door. U hoort van te voren wat het onderwerp is voor de volgende keer.

Het is goed om te weten dat u op elk moment in kunt stappen.

## *Informatie*

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen via het algemene informatieadres: [contact@dearkspijkenisse.nl](mailto:contact@dearkspijkenisse.nl) De contactpersonen zijn:

A. van Ek, J. Jongerling-Hottinga, M.E. de Graaf (leiding) M. Smit-Jumelet (gastvrouw)

## OVERZICHT VAN DE MODULES:

Les	Titel	Bijbelgedeelten	Kerninhoud
<b>Module 1 - Ontmoeting met God</b>			
1	De Bijbel	Psalm 119, 2 Tim 3:16, 2 Petr 1:19	De Bijbel is Woord van God voor ons. Oud en steeds weer nieuw. Vol waarheid, wijsheid en gezag
2	De schepping	Gen 1,2	God is de Schepper van onze wereld en van ons leven. Hij kent ons en zorgt voor ons.
3	De breuk met God	Gen 3, Rom 3	Door ongehoorzaamheid breekt de mens de relatie met God. Dat levert zonde en ellende op. Toch blijft God contact zoeken!
4	Gods oplossing	Jesaja 53/Lukas 23	God belooft een Verlosser, Die de weggedwaalde schapen weer terug brengt en voor hen betaalt met Zijn eigen leven!
<b>Module 2 - Ontmoeting met gelovigen</b>			
5	Abraham, gelovige vader	Genesis 12-25	Abraham wordt door God geroepen. Hij gelooft en volgt de Heere. Zijn diepe vertrouwen op God maakt hem een voorbeeld voor ons.
6	Mozes, bewogen leider	Exodus 1-34	Mozes leidt het volk Israël uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land (Palestina). Hij geeft hen in Gods naam de tien geboden.
7	David, dienende koning	Psalm 23	David regeert als koning. Als koning volgt hij God en laat hij zien dat echt regeren dienen is. Door zijn fouten heen toont God Zijn genade.
8	Jezus, de lang verwachte Redder	Lukas 2	Eeuwenlang is er een Verlosser beloofd. Die belofte wordt waargemaakt als Jezus verschijnt.
<b>Module 3 - Ontmoeting met Jezus</b>			
9	Jezus en Zijn volgelingen	Joh 1 / Mat 4	Jezus krijgt leerlingen die Hem volgen. Zij worden totaal nieuwe mensen. God verandert mensen.
10	Jezus' macht	Johannes 9	Jezus toont Zijn Goddelijke macht door regelmatig mensen te helpen met wonderlijke daden.
11	Jezus' onderwijs, gebed	Luk 11 en 18	Het onderwijs van Jezus is rijk en diep. Centraal in Zijn leven staat de relatie met Zijn Vader, die Hij via gebed onderhoudt.
12	Jezus' lijden en sterven	Joh 19	Het geheim van de verlossing ligt bij het kruis. Jezus redt Zijn volgelingen door in hun plaats hun straf te dragen.
<b>Module 4 - Ontmoeting met Jezus' volgelingen</b>			
13	Jezus leeft!	Mat 28	Jezus is sterker dan de dood. Hij staat op uit het graf en toont Zich aan Zijn leerlingen. De dood heeft niet het laatste woord.
14	De Heilige Geest	Hand 2	Als Jezus terug is gegaan naar de hemel, geeft Hij Zijn discipelen de Heilige Geest. Die geeft hen nieuwe kracht en vrijmoedigheid.
15	Gemeenten en brieven	Hand 16/Fil 4	De volgelingen van Jezus brengen de blijde boodschap overal. Nieuwe gemeenten ontstaan en groeien zelfs tegen de verdrukking in.
16	De toekomst	Openbaring 21,22	Enmaal zal Jezus terug komen naar de aarde. Dan zal iedereen voor Hem buigen. De scheiding tussen voor of tegen wordt dan definitief.