

REFERAAT

Ds. A.A.F. van de Weg

SAMENZANG Psalm 119: 65 en 84

Tijdens voorspel collecte voor Stichting In de Rechte Straat

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.

Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, en hart en zinnen strelen;
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.

KOORZANG

Heugelijke tijding	J.S. Bach
O Heer' Die onze Schepper zijt	F.C. Maker
Psalm 43	K.J. Mulder/J. Anthony
Schepper en Koning	I. Watts
Psalm 68	J.S. Bach

SLUITING

Br. A.M. Neele

SAMENZANG met koor en Musica Sororum (M. Zonneberg)

(staande): Een vaste burcht is onze God: 1 en 2

Een vaste burcht is onze God.
Een toevlucht voor de zijnen.
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen.
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan.
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog.
Maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij;
die gaat wel ras verloren!
Ons staat de sterke Held terzij,
die God ons heeft verkoren,
Vraagt Gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon!
De zeeg' is Hem beschoren!

PROGRAMMA HERVORMINGSVAVOND

Hersteld Hervormde Kerk te Abbenbroek
Gereformeerde Gemeente te Spijkenisse
Gereformeerde Gemeente te Hoogvliet
Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidland
Christelijke Gereformeerde Kerk te Spijkenisse

vrijdag 31 oktober 2014 20.00 uur
na afloop koffie

THEMA:

**'Luther over de drieslag gebed,
meditatie en aanvechting'**

Muzikale medewerking:

Interkerkelijk gelegenheidskoor
(o.l.v. Leo van den Hil, organist Wouter van den Hil)
en
Musica Sororum

Organist samenzang: Bernard Tebrugge

OPENING

Ds. A. van Ek

SAMENZANG 'Alle roem is uitgesloten'

Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgefallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloor'nen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godd'lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

MUSICA SORORUM: Breng ons samen (Sela music)

SAMENZANG met Musica Sororum:

'De HEERE onze Gerechtigheid' (F. de Vries)
(afwijkende melodie!)

1. Musica Sororum
2. Musica Sororum
3. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
Ik weend' om de pijn van mijn lijdende Heer.
En dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld,
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
4. Musica Sororum
5. Musica Sororum
6. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.
7. Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn.
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn.

SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 119: 129-133 en 145-149

Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden. Wend U tot mij en wees mij genadig, overeenkomstig het recht voor wie Uw Naam liefhebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.

Ik heb met heel mijn hart geroepen, verhoor mij, HEERE, ik zal Uw verordeningen in acht nemen. Ik heb U aangeroepen, verlos mij; dan zal ik mij aan Uw getuigenissen houden. Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om Uw woord te overdenken. Hoor mijn stem overeenkomstig Uw goedertierenheid; HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw recht.